

Het geschenk van je leven – bij Mattheus 2: 1-12, Janskerk, Mijdrecht 7 januari 2018

Gemeente van Christus,

Vanmorgen bij de thee – een zakje van een bekend merk met daarop een spreuk – wat is het liefste dat jou ooit geschonken is?! Denk erover na, daarover gaat het vandaag – driekoningen. De drie koningen – zoals ze in de volksmond heten – of beter de wijzen uit het oosten, de magiërs zijn ons in aanbidding voorgegaan met al het kostbare wat zij bezaten waren zij op zoek naar datgene wat van werkelijk waarde is...

Geen Bijbelverhaal heeft zo tot de verbeelding gesproken – wat wil het ons zeggen, waarom noteert Mattheus als enige evangelist dit stukje geschiedenis?

Met zekerheid is te zeggen – en internet biedt daar een schat aan informatie over! - dat vlak voor onze jaartelling een enorm licht heeft geschitterd.

Saturnus stond in de oudheid symbool voor Israël als sabbatsster, terwijl Jupiter de koningsster was – in het jaar 7 voor Christus – Jezus is waarschijnlijk in het jaar 6 voor Christus geboren – onze jaartelling begint dus iets te laat vanwege een rekenfout van vrome monniken eeuwen later – in het jaar 7 voor de jaartelling was er een opvallende conjunctie, een samensmelting van licht van deze twee lichten aan het firmament.

En hoe wisten ze in het oosten dat dat iets bijzonders was – heel simpel, in Babel, had men vanwege de ballingschap van het joodse volk in de eeuwen daarvoor, kennis gemaakt met hun geloof en heilige Schrift.

Vandaar dat een passage als Numeri 24 bekend was; er zal een ster uit Jakob voortkomen... Begin van een nieuwe toekomst voor Israël...Wierook, goud en mirre – Jesaja en de Psalmen – ze gaan in vervulling!

De magiërs, sterrenkijkers met hun verrekijkers; wie waren zij!?

Vermoedelijk waren zij astrologen die de sterren waarnamen, toekomst trachtten te voorspellen en dromen uitlegden.

In de volksmond is hen heel wat toegedicht; drie koningen? Waarom 3. Alleen maar omdat ze drie geschenken mee brachten. Maar daar is heel wat mee aan de hand. Zie de kunst: zoals van de beroemde Bosscheenaar Jheronimus Bosch die het tafereel dicht bij huis haalde:

symbool voor de jeugd, middelbare leeftijd en ouderdom  
of ziel, geest en lichaam  
of hart, hoofd en buik  
of drie toenmalige werelddelen Europa, Afrika en Azië  
gesymboliseerd in de namen Caspar, Melchior en Balthazar –  
of drie nazaten van de drie grondleggers der volkeren Sem  
Cham en Jafet – vandaar dat de nazaat van Cham, negeroïde, zwart is.



De mooiste uitleg is toch deze – en ik vermoed dat de jood Matteus, kenner van het OT, hieraan gedacht heeft – de kinderen van Abraham, ooit met geschenken, maar zonder woord van troost uit de Schrift weggezonden naar het oosten –

Zij zijn er en doen weer mee. Zo gaat in vervulling de belofte van Godswege dat Abraham zal zijn tot een zegen voor alle volkeren....de wijzen, de oosterlingen, zij zijn de verre zonen van Abraham...

Dat wil Mattheus ons duidelijk maken: alle volken doen mee – delen mee in Gods kostbare genade: Jezus, Gods zoon DE koning der wereld; de drie wijzen gaan ons allemaal voor in aanbidding van Immanuel: God met ons.

Zij gaven hem

goud – geschenk voor een koning,  
wierook, bestemd voor God, eerbewijs aan de zoon van God  
en mirre – daarin wordt al het symbool gezien voor zijn  
begrafenis –

het is ook benoemd als goud, symbool voor onze liefde,  
wierook, symbool van ons verlangen,

en mirre staande voor onze pijn - dat mogen we aan zijn voeten neerleggen...



Het gaat dus helemaal niet om drie koningen, maar om 2 – koning Jezus tegenover koning Herodus.

De magiërs uit het oosten - Hen was HET licht opgegaan – zij zagen de ster en zijn op weg gegaan. De bestemming van hun reis, doel van hun leven.

Ook zij zullen onderweg moe en misschien soms moedeloos zijn geweest, maar ze gingen; ze hadden een belofte, een doel en ... elkaar!

Dat is dus geloven – vertrouwen op Gods Woord, gaan – ook al zie je maar een glimp, en is het soms nacht. Weten van licht, van zien soms even. Met elkaar, elkaar aansporend en het doel voor ogen houden – eigenlijk dus een grondmodel voor kerk zijn.

Wij, wijzen uit het WESTEN – zijn wij nog ge ORIENT –eerd op dat licht van Christus?

Herodes wilde er niets van weten – hij was niet bang voor een andere koning, maar bang voor deze koning, de messias, het licht der wereld – bang omdat zijn praktijken dat licht niet konden verdragen.

Hoe zijn wij ge ORIENTeerd op dat licht? Zouden wij bereid zijn deze koning te ontmoeten.

Wat ik ervan weet: dat het zo ongelofelijk belangrijk is om je relaties op orde te hebben....Dat je – voor zover het van jou afhangt – in vrede leeft met God, de mensen en jezelf. Dat doet er echt toe – om echt te kunnen leven en als het moet te sterven....

Als je die vrede kent, dat innerlijke licht hebt gevonden, dan heb je geen andere sterren meer nodig....

Want sterren zijn er genoeg – in sport, politiek en muziek en noem maar op – De namen, mensen op tv, in de krant – maar het kunnen dwaallichten zijn, vallende sterren, klatergoud...

Waar oriënteren wij ons op??!! Wij mensen zijn allemaal onderweg –

Het is goed zo aan het begin van het jaar stil te staan

bij het doel waarvoor je leeft, de weg die jij gaat, de reisgenoten die jij uitzoekt.

En kies telkens weer voor deze reisgenoot:

Jezus, Immanuel, God met ons – dan sta je er nooit alleen voor.

Rembrandt helpt ons daarbij op weg: De ene koning staat nog statig, de ander buigt naar voren en de derde is door de knieën gegaan in aanbidding.

Bij hem valt het licht op die koninklijke man, die al zijn waardigheid aflegt om voor deze koning door de knieën te gaan.

Zijn koninklijke muts is afgerold en hij geeft er niet om: Hij is één en al oog voor dit kleine kind.

Ondanks zijn hoge leeftijd, ondanks dat je denkt alles wel te hebben gezien, heeft hij alleen maar oog voor dit kleine kind, dit voorgoed begonnen begin.

Hoop voor alle volken. Hij is het die ons samenbindt. Want lieven mensen, er is zoveel meer dat ons bindt dan dat ons scheidt.

Hou voor ogen waar het werkelijk om gaat. Want wat kun jij de Heer geven? Iets van het kostbaarste dat je hebt – tijd? In een ambt? Binnen de kerkenraad kijken we naar je uit. Iets van je gaven, van je talenten, van je creativiteit. Wat kun jij doen om de Heer te dienen?



Ooit vroeg ik het aan kinderen; wat zou jij aan Jezus geven?

Je zou misschien verwachten hun speelgoed dat ze niet meer nodig hebben. Maar nee, er kwamen andere antwoorden.

Eén zei: mijn hart, hoefde ik eigenlijk niets meer te zeggen...

En een volgende: mijn ouders! 'Waarom?' vroeg ik verrast. Nooit vergeet ik zijn antwoord: niemand kan zo goed voor ouders zorgen als mijn ouders...

Ik zag deze woorden landen bij de ouders, met vochtige ogen en zij zullen deze woorden bewaard hebben die overwegende in hun hart, als ooit Maria...

Het geschenk van je leven. We staan aan een nieuw begin. Een jaar vol kansen, mogelijkheden en nieuwe doelen.

Ga voor Goud –

Laten we de gouden momenten benutten

Wierook –

Laten we een goede reuk over elkaar verspreiden voor God en mensen

Mirre –

Laten we de reinigende balsem verspreiden over allen die verkeren in de schaduw van nood en dood.

Laten we er zijn als we hier afscheid moeten nemen van geliefden, de laatste eer wordt bewezen.

Laten we er zijn als teken van hoop voor elkaar.

En zeg het Dirk Jan Warnaar na met zijn nieuwjaar wens: de liefde kan het nieuwe jaar ook aan!