

Orde van dienst zondag 11 maart 2018 10 uur

De Rank, Mijdrecht

Klokgelui en orgelspel vooraf

Intochtslied - gezongen bij intrede: Lied 556: 1,3,4

Alles wat over ons geschreven staat

Woord van welkom

Wij zingen: Psalm 65: 2,5 Zalig wie door u uitverkoren

Stilte bemoediging en groet

voorbereidingsgebed: Lied 836: 1,2,3 O Heer die onze Vader

zijn

Moment met de kinderen

we zingen: **Lied 423: 1 nu wij uiteengaan**

Gebed

Lezing: **Jozua 4: 19-5: 1, 10-12**

Wij zingen: **Hemelhoog 686: 2**

Laat mij zijn een Godsgetuige, sprekend van U meer en meer

Leid mij steeds door uwe liefde, groeiend naar uw beeld, o Heer

Brood des levens, brood des hemels, voed mij dat ik groei naar U, voed mij dat ik groei naar U

Lezing: **Johannes 6: 4-15**

Wij zingen: **Lied 653: 2, 7 Gij zijt het brood van God gegeven**

Uitleg en verkondiging

Instrumentaal intermezzo:

Wij zingen **Lied 1005: 2,3,5 Zoekend naar rust**

Dankgebed en voorbeden

Nodiging en gedicht

Vredegroet

Viering van de Maaltijd van de Heer: als tafelgebed zingen wij **403 D: Die wij kennen**

Onze Vader

Nodiging

Communie onder zang:

Eet dit brood, drink de wijn, kom tot hem en lijd nooit meer hong-er.

Eet dit brood, drink de wijn, bouw op hem en lijd nooit meer dorst.

en Bless the Lord my soul (Psalm 103 E)

Slotgebed

Collecte onder orgel of pianospel

Slotlied driemaal: **426 God zal je hoeden, Christus je voeden**



Zegen, **driemaal beaamd**

Orgelspel – welkom bij thee, fris en koffie!

Gemeente van Christus,

Onlangs was ik bij pastoor Gerard Griffioen op de koffie en we deelden wat ons inspireert; Hij had had brood met kibbeling op het altaar staan om met de vormelingen te eten – Een succes – maar ja zei hij, een 2000 jaar geleden heeft iemand dat al eens voorgedaan...

Een succes, ook toen al!

Vrijdag hier in de Rank Eetcafé – en er was weer vis... de sfeer, je moet dat eens proeven om over het eten maar te zwijgen. Als ze zouden weten hoe goed en gezellig het hier is om te eten, ze zouden met duizenden kunnen komen...

Brood en Vis – op deze week waarin we ook stilstaan bij gewas en arbeid:

De meeste mensen zullen zeggen: Brood, daar bak ik niks van!

Daarom kun je goed te rade gaan bij de echte warme bakker en vragen 'Wat is er nu zo bijzonder aan brood? Dit is zijn antwoord:

1 Het is elke dag vers, nieuw!

2 Ieder land en elk volk eet brood; maar overal is de smaak anders; zelfs per streek varieert dat! Vorige week in Duitsland, Veel meer zuurdesem. Blij als je weer thuis naar de warem bakker kunt gaan...

3 Het is gezond. Er zitten zoveel bouwstoffen en vitamen in; allemaal opbouwend voor het lichaam.

Mooie achtergrond – want als Jezus dan zegt: Ik ben het brood, dan betekent dat dat Hij voor elk volk iedere dag als nieuw is en ons wil opbouwen!

Zo gaan we op zoek naar het geheim van het graan, het brood des levens. Dat heeft dus alles te maken met het geheim van het leven.

Manna?! Dat betekent 'wat is dat?!'. Wat is brood? Het is zaad dat gezaaid werd en zijn harde kanten op moest geven om te kunnen leven. En het stond op om bovengronds gezien te worden, het mag boven het maaiveld uit groeien, een buigzame, flexibele halm, die buigt met de wind en groeit naar de zon tot een korenaar. Op zijn hoogtepunt wordt het gemaaid, gedorst en vermalen met velen, en met gist gebeurt het wonder van rijzen, het voelt vuur dat blakert en korst geeft.

Bij brood worden dus alle vier elementen van de aarde ingezet, de hele schepping doet mee. De aarde ontvangt het zaad. Het water en de wind gaan erover en uiteindelijk doet het vuur zijn werk. Vier elementen die dat Ene brood laten geworden.

Een lange weg moet het brood gaan – beeld van onze levensweg – Het beeld van het brood, het geheim van het leven. Het geheim van het graan - dat sterft om op te staan. Je harde kanten opgeven om echt te kunnen leven!

Wie weerloos in de aarde als graan gestorven is, wordt tot het brood verzameld dat aller leeftocht is. O Heer, Gij zult ons breken en geven aan elkaar.

Uw tafel is het teken, Uw vrijmacht maakt het waar.

Het spreekt dus van een offer, van leven voor ons gegeven. Brood, daar zit wat in. Het spreekt als elk voedsel van een offer waardoor mensen kunnen leven.

Brood speelt in de Schrift een belangrijke rol. De Israëlieten aten het hemelse brood in de woestijn. Het manna, man betekent brood uit de hemel, maar het is ook een woord dat verwondering uitspreekt, manna, wat is dat?

Zo is manna een vraag én een antwoord en zo is het gebeven.

Wie het nieuws volgt of wie zelf de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt weet dat brood nooit vanzelfsprekend is. Dagelijks hebben we het nodig. Eén dag geen brood en je mist het. Brood is broodnodig, ons dagelijks brood. Eet je nog verwonderd!?

Het broodnuchtere, broodnodige dagelijkse brood spreekt mij van een offergang, van leven dat ten dienste van mijn leven is overgegeven.

Daarom kun je ook bij de Maaltijd van de Heer nooit om het offer heen. Dat Christus zegt: 'Ik ben het brood des levens', jullie honger naar gerechtigheid, jouw eerste levensbehoefte wil Ik zijn. Ik ben gestorven en opgestaan, mijn lichaam werd gebroken om jullie te laten leven.

Het is manna 'brood uit de hemel' en verwonderd staan wij erbij en vragen 'wat is dat?' Wie ben je toch in hemelsnaam, Man van Nazareth? Een geschenk uit de hemel. Een geschenk dat wij mogen delen met zovelen.

'Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid;

Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd.

Gij voedt ons nog, o hemels brood, met leven midden in de dood'.

Ook al hebben we voor ons gevoel niets in te brengen, net als die duizenden mensen slechts enkele broden en vissen. Hij deelt aan allen uit. Jezus is de Gastheer en ik leef van zijn gaven.

Na het breken van het brood en het spreken van de zegen: '*Geprezen zij de Heer onze God die het brood uit de aarde laat voortkomen*'. Eerst dan komen mensenhanden eraan te pas om rond te gaan en uit te delen én om in te zamelen wat is overgebleven.

In de vroege kerk heeft men het wonderlijke van het brood onderstreept met het gebed dat rondom het avondmaal klinkt, al bijna 2000 jaar lang: '*Zoals het brood dat wij breken verstrooid was over de velden maar werd samengebracht en*

één is geworden in uw naam; breng zo uw gemeente bijeen van heinde en verre in het Rijk van uw vrede!

Soms denken we 'hoe zal het ooit in het rijk van God zijn, wanneer al die mensen die ons ooit voorgingen weer bijeen komen?' Het geheim van het brood laat ons er iets van zien 'want vele korrels saam, van overal vandaan, vormen het kostbare brood in Uwe naam'!

Het eigenlijke grote wonder van dit Bijbelgedeelte is dit: Jezus leert ons rekenen in het Koninkrijk van God met een rekenmethode die zo anders is dan wij gewend zijn; Jezus eerste les is: wie deelt wordt rijker, wie geeft ontvangt!

Het evangelie verdraagt geen lege maag. Jezus legt zich niet neer bij 'het is altijd al zo geweest en het zal nooit anders worden; mensen doen alleen iets uit eigenbelang'. Het koninkrijk van God kent andere regels.

Iemand zag dit evangelie werkelijkheid worden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. In de hongerwinter lag er een brood op de stoep van een hongerend gezin. Moeder zei 'Dat is manna, verrassingsbrood, een geschenk uit de hemel. Nooit gedacht en toch gekregen'.

En nog steeds kun je dat ontvangen, verrassingsbrood. Een liefdevol gebaar is als voedsel voor onderweg, dat je zomaar krijgt, van iemand die jouw weg kruist. Nooit kun je er een voorraadje van aanleggen; het is voor deze dag, een flitsend moment, een knipoog van God! Het ligt soms zomaar op je stoep om op te pakken.

Maar hoe kunnen wij Jezus dan navolgen?

We kunnen brood delen, onze gaven geven, maar offeren?

Het evangelie maakt ons duidelijk dat Jezus het weinige dat wij in kunnen brengen aan tijd, aandacht en geld kan gebruiken tot zegen van velen.

Zoals enkele broden en vissen genoeg waren voor duizenden mensen, zo kan vijf minuten er echt zijn voor iemand, echt luisteren, aanwezig zijn, dagenlang effect hebben. Jezus werkt door onze menselijke mogelijkheden heen.

Hij hecht geen geloof in kreten als 'wat haalt het allemaal uit' of 'het is maar een druppel op een gloeiende plaat'. Jezus leert ons anders rekenen.

Om nooit gering te denken over God, de ander en onszelf;

Hoed u voor het zuurdesem van de Farizeeën en Sadduceeën, zegt Jezus tenslotte (Matteüs 16: 6) ! Want bittere, boze, kwade gedachten doordrenken je hele doen en laten, je hebben en je zijn.

Wanneer je je voedt met het broodnodige, Jezus, zijn liefde, zijn leven voor ons gegeven zul je groeien in geloof, hoop en liefde. Dat we weer door kunnen geven in aandacht, zorg en liefde.

*Want brood is het beeld van Gods aandacht, zorg en liefde voor ons. Zo kunnen
wij brood zijn voor elkaar. We kunnen toch geen dag zonder?
Brood, daar zit wat in! Amen!*