

Beroep op ds. Elise Jansen

Zo'n 150 mensen waren naar het gemeenteberaad gekomen, en tenminste 16 mensen luisterden mee via de kerkomroep.

Fijn dat er zo'n grote opkomst was.

Het was meteen de aftrap voor de nieuwe voorzitter, Roel Rademaker. Hij gaf het woord aan de leden van de beroepingscommissie, die afwisselend het een en ander vertelden over hun werk sinds juni 2017. In een eerste ronde bezochten ze de diensten van vijf kandidaten, hielden gesprekken en bespraken dat weer met elkaar. De kandidaat die zij zouden willen voordragen, koos echter voor een andere gemeente. Vervolgens gingen ze naar een Meet en Greet met nieuwe kandidaten. Dat leverde hen niets op, maar in een toevallig gesprekje daarna met ds. Van Meijeren van het Mobiliteitsbureau hoorden ze van iemand die net te kennen had gegeven wel naar een nieuwe gemeente te willen. Er volgden meteen weer bezoeken aan de diensten, er waren gesprekken, en ze waren het snel eens, ds. Elise Jansen gingen zij unaniem voordragen.



Ds. Elise Jansen

Om iets over zichzelf te vertellen, laat zij op de beamer een kleurenkaart zien. Een ooit gevraagd kleuradvies voor haar bevatte vooral heldere kleuren. Dat maakt sprekend.

Kleuren doen recht aan hoe je bent of kunt zijn. God is kleurrijk, het ontdekken is nooit klaar.

Dat waardeert zij ook aan Mijdrecht, kleurrijk met veel verschillende kanten, verschillende diensten.

Ze is 34 jaar, afkomstig uit een onderwijzersgezin op de Veluwe. Studeerde in Utrecht, liep stage in Leusden en staat nu zes jaar in Drunen. Daar heeft ze veel opgebouwd met de katholieke kerk.

Ze is alleen, nog geen leuke man gevonden. Dat is soms jammer, maar ze geniet erg van wat ze wel heeft aan contacten en interesses. Ze heeft de intentie om te sporten, maar het komt er niet van...

Bij een tweede plaatje van een fontein zegt zij dat zij houdt van de kerk in al de eenvoud ervan. Het begint met God, dan de mens dichtbij God, het water is de overlopende liefde van God.



Ook de kerk naar buiten heeft haar hart, de ontvangen liefde doorgeven. Zelf weer aangewakkerd door anderen. Het betekent elkaar helpen, samen geloven. In allerlei vormen van kliederkerk tot...

Als antwoord op vragen vertelt zij, dat zij op de basisschool mee heeft gedaan aan de musical en dwarsfluit heeft gespeeld... Liederen in de dienst kiest ze zorgvuldig uit, zowel om uit volle borst mee te zingen als meer ingetogen. Ze zal de mooie omgeving van Drunen wel missen, maar vond de tocht door de polder vanaf Breukelen ook heel mooi. En zij komt in Mijdrecht wonen.

Vraag aan de gemeente

Na de pauze, als ds. Elise Jansen weer is vertrokken, stelt de voorzitter aan de gemeente de vraag: Kunt u instemmen met het voornemen van de kerkenraad om ds. Elise Jansen te beroepen? Uit de vele, misschien wel alle handen in de lucht blijkt, dat dat het geval is.

De leden van de beroepingscommissie worden hartelijk bedankt met applaus en een bloem.

Ds. Gert Landman krijgt het woord voor de sluiting. Voor hem betekent dit beroep, dat zijn werk in Mijdrecht gaat eindigen. Hij heeft een prachtig jaar gehad met ds. Erick Versloot. Later zal hij weer beschikbaar zijn voor andere gemeentes..., en gaat hij zich wijden aan stapels liedvertaalwerk, waar hij ook naar uitziet.

Tot slot zingen we lied 971.

Kerkenraadsvergadering

Gehoord hebbende de gemeente, besluit de kerkenraad vervolgens unaniem en van harte ds. Elise Jansen te beroepen.